

**Lied 314 vers 1, 2 en 3 (Nieuwe Liedboek)**

Here Jezus, om uw woord  
zijn wij hier bijeen gekomen.  
Laat in 't hart dat naar U hoort  
uw genade binnenstromen.  
Heilig ons, dat wij U geven  
hart en ziel en heel ons leven.

Ons gevoel en ons verstand  
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,  
als uw Geest de nacht niet bant,  
ons niet stelt in 't licht der waarheid.  
't Goede denken, doen en dichten  
moet Gij zelf in ons verrichten.

O Gij glans der heerlijkheid,  
licht uit licht, uit God geboren,  
maak ons voor uw heil bereid,  
open hart en mond en oren,  
dat ons bidden en ons zingen  
tot de hemel door mag dringen.

**Lied 923 vers 1, 2 en 3 (Nieuwe Liedboek)**

Wil je wel geloven dat het groeien gaat,  
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad,  
dat je had verborgen in de zwarte grond,  
en waaruit een grote  
boom ontstond.

Wil je wel geloven het begin is klein,  
maar het zal een wonder boven wonder zijn  
als je het gaat wagen met Gods woord alleen;  
dan gebeuren wonderen  
om je heen.

Wil je wel geloven dat je vrede wint,  
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.  
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,  
groeit de liefde uit  
boven de haat.

**Lied 103a vers 2 (Nieuwe Liedboek)**

Gij armen en verdrukten,  
zie uit naar Hem, die u bevrijdt;  
gebeukten en gebukten,  
in zijn rijk is gerechtigheid.  
Gij die, uzelf tot schade,  
des Heren weg verliet,  
de Heer is vol genade,  
voor eeuwig toorn Hij niet, –  
Hij die voor u blijft zorgen,  
de zonde van u doet  
als de avond van de morgen,  
ja, kwaad vergeldt met goed.

**Lied 100 vers 1, 2, 3 en 4 (Nieuwe Liedboek)**

Juich Gode toe, bazuin en zing.  
Treed nader tot gij Hem omringt,  
gij aarde alom, zijn rijksdomein,  
zult voor de Heer dienstvaardig zijn.

Roep uit met blijdschap: 'God is Hij.  
Hij schiep ons, Hem behoren wij,  
zijn volk, de schapen die Hij hoedt  
en als beminden weidt en voedt.'

Treed statig binnen door de poort.  
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.  
Hef hier voor God uw lofzang aan:  
Gebenedijd zijn grote naam.

Want God is overstelpend goed,  
die ons in vrede wonen doet.  
Zijn goedheid is als morgendauw:  
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

**Lied 886 vers 1 en 2 (Nieuwe Liedboek)**

Abba, Father, let me be  
yours and yours alone.  
May my will forever be  
evermore your own.  
Never let my heart grow cold.  
Never let me go.  
Abba, Father, let me be  
yours and yours alone.

Abba, Vader, U alleen,  
U behoor ik toe.  
U alleen doorgrondt mijn hart,  
U behoort het toe.  
Laat mijn hart steeds vurig zijn,  
U laat nooit alleen  
Abba, Vader, U alleen,  
U behoor ik toe.

~~**Lied 270 vers 1 en 2 (Evangelische LB)**~~

~~Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.  
Wat wij hier beleden samen met elkaar.  
Aan uw daaglijks leven, uw gezin, uw werk,  
Wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk.  
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.~~

~~Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,  
wat wij hier beleden samen met elkaar.  
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis,  
dan is vanaf heden Christus bij u thuis.  
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.~~

**Lied 472 vers 1 en 2 (Hemelhoog)**

Ga nu heen in vrede,  
ga en maak het waar,

wat wij hier beleden  
samen met elkaar.  
Aan uw daag'lijks leven,  
uw gezin, uw werk,  
wilt u daaraan geven,  
daar bent u Gods kerk.  
Ga nu heen in vrede,  
ga en maak het waar.

Ga nu heen in vrede,  
ga en maak het waar,  
wat wij hier beleden  
samen met elkaar.  
Neem van hieruit vrede,  
vrede mee naar huis,  
dan is vanaf heden  
Christus bij u thuis.  
Ga nu heen in vrede,  
ga en maak het waar.

**Lied 431c vers 1 (Nieuwe Liedboek)**

Amen, amen, amen.