

## Zondag 12 mei 2019

### Lied 620 vers 7, 8, 9 en 10 (Nieuwe Liedboek)

t Bericht werd Thomas ook gedaan.

Hij hoorde het vol twijfel aan  
dat Jezus zou zijn opgestaan.

Halleluja.

- Zie Thomas, mijn doorboorde zij,  
mijn handen, voeten allebei,  
en twijfel niet, geloof in Mij.

Halleluja.

De wond van spijker en van speer  
zag hij en twijfelde niet meer,  
maar stamelde: Mijn God en Heer.

Halleluja.

Zalig wie niet getwijfeld heeft,  
niet ziet en toch zich overgeeft,  
zijn deel is dat hij eeuwig leeft.

Halleluja.

### Lied 169 vers 1, 2 en 3 (Zingende Gezegend)

Niet zien en toch geloven -  
o God als Gij mij helpt  
dan zal ik toch U loven,  
hoezeer ik overstelpt  
door allerhande plagen,  
door twijfel en verdriet,  
naar het waarom blijf vragen -  
toch zing ik U dit lied!

Niet zien en toch geloven:  
vertrouwend verdergaan,  
niet horend, als een dove,  
niet ziende, blind voortaan,  
niet reikend met mijn handen  
naar meer dan Gij mij geeft,  
maar wijs door scha en schande  
geloven dat Gij leeft!

Niet zien en toch geloven -  
uw dag komt naderbij!  
De oren van de dove  
ontsluit en opent Gij!  
En al wie in den blinde  
op U alleen vertrouwt,  
zal eenmaal ondervinden  
dat wie gelooft, aanschouwt!