

Wie is de Kleopasgemeente?

Missie

De Kleopasgemeente is een betrokken wijkgemeente, die trouw is aan Gods Woord waarin Jezus Christus en Zijn verlossingswerk centraal staan en die gemeente wil zijn in deze tijd en wereld

De Kleopas wijkgemeente

Sinds 1991 is er een nieuwe wijkgemeente ontstaan in de Rietkampen en een deel van Ede-Zuid. Eerst kwam ze samen in een klein houten gebouw, De Voorkamp, later in basisschool De Brugge en daarna in kerkelijk centrum Emmaüs.

De gemeente bestaat uit ca 1400 leden. Een deel woont in de geografische wijk Rietkampen en Ede-Zuid. Een ander deel woont buiten de wijk. De Kleopasgemeente heeft relatief veel jonge gemeenteleden.

Het gemeenteleven

Elke zondag komt de gemeente samen. We gebruiken de Nieuwe Bijbelvertaling en zingen Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. Alles wordt op het projectiescherm getoond. Voor de jonge kinderen is er tijdens de dienst oppas of de kindernevendienst. Zo nu en dan zijn er bijzondere diensten zoals jeugddiensten en zangdiensten.

In kleiner verband komen gemeenteleden door de week ook bijeen. Er zijn diverse Bijbel- en gesprekskringen. De senioren komen maandelijks bijeen in het kerkelijk centrum.

Voor de jeugd zijn diverse kinder-, tiener- en jongerengroepen. Verder worden jongeren uitgenodigd voor Follow Me en Follow me Next (catechisatie).

Beleid en visie

In de afgelopen jaren is er bezinning geweest over een aantal beleidszaken. Het vormen van beleid is een doorgaand proces. Aan deze bezinning en visie liggen beleidsstukken ten grondslag, die u kunt opvragen bij de scriba: scriba@kleopasgemeente.nl

Huwelijk. Wij willen het huwelijk hoog houden en spreken daar ook de voorkeur voor uit. Zij die een zegen willen vragen over hun huwelijk zijn welkom. Maar tevens willen we onze ogen niet sluiten voor de maatschappelijke ontwikkeling van samenwonen.

Doop. De doop is het teken van trouw en liefde van God aan het kind. Als ouders 'ja' kunnen zeggen op de doopvragen kan hun (kleine) kind gedoopt worden. Een volwassene, die nog niet eerder gedoopt is, kan gedoopt worden nadat hij/zij belijdenis heeft gedaan.

Belijdenis. Belijdenis doen is in het openbaar belijden dat je gelooft in God de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Gewoonlijk gebeurt dit nadat de belijdeniscatechese hiervoor is gevolgd.

Heilig Avondmaal. Elk belijdend lid is welkom bij het avondmaal waar brood en wijn gedeeld worden. Gasten, die in hun eigen gemeente het avondmaal vieren, zijn ook bij ons welkom bij het Avondmaal.

Ambt. De kerkenraad bestaat uit ouderlingen, diakenen, ouderlingen-kerkrentmeester en de predikant. Deze kerkenraad bestaat uit zowel mannen als vrouwen.

Geaardheid. Elk mens is welkom in onze gemeente, ongeacht kleur, ras of geaardheid. De homoseksuele medemens kan dan ook lid zijn van onze gemeente. Het huwelijk is in onze visie voorbehouden aan man-vrouw.