



SCOPUS

Stap in het verhaal...  
...beleef de Bijbel!

# EEN PLEK ONDER DE ZON

EDE Arkgemeente Mens met een  
Missie

De zon geeft ons warmte, licht en vrolijkheid. Het is goed toeven in de zon, maar soms belanden we ongewild in de schaduw. Iemand beneemt ons het licht. Of we gaan zelf in het licht staan waardoor we een ander in de schaduw zetten. Zo gaat het ook op onze levensweg. We genieten van de mensen om ons heen en van de dingen waar we mee bezig zijn. Volop zonnenschijn. Maar het kan evengoed binnen in ons koud en eenzaam zijn. De zon lijkt dan ver weg. In de cursus 'Een plek onder de zon' komen vier verhalen uit de Bijbel aan de orde. We beleven daarin mee hoe Jezus mensen ontmoette. We ontdekken welke gevolgen die

ontmoeting voor hen had. Ze komen erdoor uit hun schaduw in het licht waardoor er nieuwe levensruimte ontstaat. Ze worden Mens met een Missie. Een ontmoeting die ook voor ons van grote betekenis kan zijn.

Bij Scopus ligt het accent niet op kennis van de Bijbel en het christelijk geloof of op discussie daarover. Ontmoeting staat centraal. Geloof en leven worden met elkaar in verbinding gebracht. Ieder die zich hiervoor openstelt is van harte welkom.

Misschien ken je iemand die al jaren lang niet meer kerkelijk betrokken is en bij wie geloof niet (meer) zo'n grote rol in het leven speelt. Misschien wil diegene zich er wel weer eens op een nieuwe manier in verdiepen. Nodig ze uit om mee te gaan en deze cursus te doen.

Scopus is een mooie en creatieve cursus van 4 donderdagochtenden of 4 donderdagavonden met 1 terugkomavond. Hierbij gaat het vooral om te ontdekken hoe verrassend dichtbij de bijbel staat bij onze levenservaringen. De ervaring is dat mensen die het Bijbelverhaal niet kennen erin meegenomen worden. En degenen voor wie het al overbekend is, worden verrast door nieuwe aspecten die ze ontdekken.



Enkele citaten van deelnemers die de cursus hebben gevolgd:

'Je wordt deelnemer, geen toeschouwer. Het programma is uitnodigend om deel te nemen. Of je nu wel of niet wat hardop zegt: het verhaal komt in je tot leven'.

'Verrassend, Verrijkend, Verbeeldend'.

'Een cursus die zorgt voor diepgang'

'De zon is altijd aanwezig, soms moeilijk te zien of verstopt, maar toch beschikbaar'.

'IK ONTDEKTE  
DAT DIE OUDE  
BIJBELVERHALEN  
GAAN OVER MIJ!'

## Welkom bij een plek onder de zon.

Data **13, 20 april, 11, 25 mei**

Plaats **Ark Heyendaal 10**

Geen kosten.

Graag opgeven via de mail: [toerusting.deark@hervormdede.nl](mailto:toerusting.deark@hervormdede.nl)

