



Zondag 30 oktober 2022

## Dorkas

Praktisch getuige – *maakt duurzame kleding*

### Vertelling

Handelingen 9: 32 - 43

Dorkas (of Tabita in het Hebreeuws) is een goede vrouw. Misschien is ze rijk, misschien niet; dat lezen we niet in de Bijbel. In elk geval: ze is gul. En Dorkas doet ontzettend veel goede dingen. Naaien - dat kan ze goed. En ze naait veel, maar niet alleen voor zichzelf. De mooie kleding die ze maakt geeft ze weg. Heb je geen geld voor nieuwe kleren? Er is geen kringloopwinkel of Marktplaats. Dorkas helpt je! Dat is niet vanzelfsprekend. De mensen vinden Dorkas heel bijzonder. Dorkas helpt graag omdat ze bij Jezus hoort; ze volgt Jezus' voorbeeld. Ze geeft kleren, ze geeft geld, ze helpt mensen op allerlei manieren.

Maar dan: Dorkas wordt ziek en ze sterft. Wat een verdriet! Zo'n bijzondere vrouw en ze is er niet meer. Petrus is in de buurt. Hij wordt erbij gehaald. Hij krijgt het hele verhaal te horen en gaat mee naar Joppe. Ze brengen Petrus bij haar dode lichaam. Hij stuurt iedereen weg, hij wil alleen zijn. Petrus bidt. En dan zegt hij tegen het dode lichaam: 'Tabita, sta op.' Hoe kan dat? Dode lichamen zijn dood, toch? Maar Dorkas doet haar ogen open, ze gaat zitten – ze leeft! Een wonder van Gods goedheid. God verlost Dorkas van de dood. Ze mag leven! Dorkas' leven en ook haar dood getuigen van Gods goedheid, liefde en genade.

### Gebed

'Goede God, U wilt dat wij helpen als dat nodig is. Geef ons daarom ogen die zien dat iemand bang is en verdriet heeft. Geef ons handen die iemand kunnen troosten. Geef ons voeten die naar iemand toe kunnen lopen. Geef ons een mond om van uw liefde te vertellen. Dank U wel dat U altijd bij ons wilt zijn.'

### Om over na te denken/praten

1. Wat was de missie van Dorkas?

---

---

2. Hoe kun jij op een praktische manier getuigen van Gods goedheid en liefde?

---

---

3. Ken je de organisatie Dorkas? Wat doen zij? Waarom zouden ze voor deze naam gekozen hebben?

---

---

4. Heb jij zelf wel eens ervaren dat iemand precies op het juiste moment iets bijzonders voor je deed?

---

---

5. Kun je je voorstellen dat God jou wil inzetten en door jou wil werken? Waarom wel/niet?

---

---

## Samen zingen

- Het is fijn om je vriend te zijn (Opwekking kids 96) <https://youtu.be/Q7OemoAijwA>
- Wat een wonder (Opwekking 732) <https://youtu.be/pl6cLoqNDul>
- Laat je licht maar schijnen (Marcel en Lydia Zimmer) <https://youtu.be/u8G8zJhwt6I>

## Puzzelen & kleuren



## SUDOKU

6		5	7	2			3	9
4	8		3		5	1		
	2		1					4
	9	8		3		7		6
1			8		9		4	5
2		4		5		9	8	
8	4				3		2	
		2	9					1
3	5			6	7	4		8



 p=w r=s	 h=g	 v+	 el+ -s
 -p	 s=l	 m+	 + -r g=v

Los de sudoku op. Zet de cijfers uit de gekleurde vakjes om in letters.  
Gebruik hiervoor de tabel die hieronder staat. Er kunnen twee woorden van kunnen gemaakt, die bij het leven van Dorkas horen.

- 1 = e
- 2 = k
- 3 = r
- 4 = d
- 5 = o
- 6 = n
- 7 = g
- 8 = w
- 9 = i

De oplossing:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Oplossing:

---



---



---