



Zondag 27 november 2022

## Paulus

Intellectuele getuige – *gaat in debat*

### Vertelling

Handelingen 17: 15 - 34

Paulus loopt door de straten van Athene, de hoofdstad van Griekenland. Bijna overal staan afgodsbeelden. Een beeld voor de godin van de liefde, een voor de god van de oorlog en een voor de god van de natuur. De Grieken hebben overal wel een god of godin voor. Ze brengen de goden offers zoals wijn en fruit. In de hoop dat het goed met hen gaat. Paulus schudt zijn hoofd... Die goden brengen je alleen maar op een dwaalspoor bij God vandaan. De mensen vertrouwen op iets wat niet betrouwbaar is. Ze vergeten de levende God die de liefde, de vrede en de natuur gemaakt heeft!

Plotseling blijft Paulus staan. Daar op de hoek van de straat is een lege offerplek. 'Voor de god die we nog niet kennen' staat er op een bordje. Ook hier ligt fruit als offer. De Grieken willen geen enkele god overslaan. Ook niet een god die ze niet kennen.

Paulus weet wél wie de God is die de Grieken nog niet kennen! Op een dag houdt Paulus een toespraak op de Areópagus, een belangrijke en centrale plek in Athene.

"Ik heb het beeld gezien voor de god die jullie nog niet kennen. Maar ik ken Hem wel. Die God heeft de hele wereld gemaakt. Hij is zo groot en machtig dat Hij niet in een tempel of kerk past. Je kunt ook geen beeld van Hem maken. Hij is de enige God. Hij heeft geen fruit of wijn nodig, maar geeft juist aan ons wat wij nodig hebben. Hij wil dat we naar Hem op zoek gaan en Hem eren. Dat hebben jullie niet gedaan en God heeft dat een hele tijd toegestaan. Maar nu heeft God een dag gekozen waarop Hij alle mensen gaat beoordelen. Hij heeft Jezus aangewezen om dat te doen. Als bewijs daarvan heeft God Jezus laten opstaan uit de dood."

Als de Grieken dat horen, beginnen ze te lachen. Weer opstaan als je dood bent? Wat een onzin! Dat geloof je toch niet?! Toch zijn er ook mensen die bij Paulus blijven en in Jezus gaan geloven.

### Gebed

'Vader in de hemel, U bent de levende God. Beeldjes of gelukspoppetjes kunnen ons niet helpen. Dank U wel dat we op U mogen vertrouwen, bij alles wat er gebeurt. U geeft ons alles wat we nodig hebben, zelfs een leven na de dood. Er is niemand zo machtig als U. Amen.'

### Om over na te denken/praten

1. Wat was de missie (of levenslange opdracht, roeping) van Paulus?

---

2. Waarom vindt Paulus het belangrijk dat alle mensen weten dat Jezus uit de dood is opgestaan en dat Hij leeft?

---

---

3. Paulus probeert met mensen in gesprek te komen over Jezus. Dat doet hij door aan te sluiten bij iets dat zij al kennen: een beeld uit hun stad. Op welke manier(en) kun jij proberen anderen te vertellen over Jezus?

---

---

