



Zondag 29 januari 2023

## Rachab

dienend getuige – *komt voor mensen op*

### Vertelling

Jozua 1: 1 - 24

Over de weg lopen twee mannen, spionnen van Israël. Ze zijn eropuit gestuurd door Jozua. Ze kijken zoekend rond. Ja daar, in de verte zijn de dikke muren van de stad Jericho te zien. Zal het moeilijk zijn om deze stad in te nemen? Het is al schemerig als ze bij de stadspoort komen. Ze proberen zo onopvallend mogelijk rond te kijken. Niemand mag merken dat ze hier zijn... Ze zien de dikke muren van Jericho en de huizen die groot en stevig gebouwd zijn. Ze zoeken een plek om te slapen en kloppen aan bij een herberg, gebouwd op de stadsmuur. Een vrouw doet open. 'Kunnen wij hier slapen vannacht?' vragen ze. 'Ja hoor', en zo laat Rachab hen binnen.

Hoe voorzichtig ze ook gedaan hebben, ze zijn opgemerkt ... De koning heeft het ook gehoord en hij begrijpt meteen dat zijn stad in groot gevaar is. Spionnen van Israël, dat volk dat aan de andere kant van de Jordaan ligt. Zullen ze heel binnenkort de stad aanvallen? Hij stuurt soldaten eropuit. Rachab hoort de soldaten komen en roept snel: 'Kom gauw mee, verstop je op het dak. Hier, onder de vlasstengels'. Ze is nog maar net beneden als er op de deur gebonsd wordt... 'Doe open!!' Rachab opent de deur en ziet een groep gewapende soldaten. 'Waar zijn die mannen die in uw huis gekomen zijn?' klinkt het nors. 'Breng ze snel naar buiten, want het zijn spionnen van Israël. Ze zijn gekomen om onze stad te verkennen. Waar zijn ze?' Rachab kijkt onschuldig. 'Er zijn mannen hier geweest, maar ik wist niet dat het spionnen waren. Ze zijn al lang weer weg. Toen het donker werd, zijn ze vertrokken. Als jullie snel zijn, kun je ze vast nog inhalen.' Onmiddellijk draaien de soldaten zich om en jagen de spionnen achterna.

Rachab haalt de spionnen uit hun schuilplaats en legt uit wat er gebeurd is. Verwonderd luisteren ze als Rachab vertelt dat heel Jericho bang is voor Israël. 'We weten wel dat de Heere u dit land gegeven heeft. We hebben over de wonderen gehoord die God deed. Hij heeft de zee voor u drooggemaakt en de koningen van de Amorieten verslagen. We zijn bang geworden, want alleen Uw God is een God van hemel en aarde...'

Rachab vraagt of zij met haar familie gespaard mag worden als Israël komt om de stad in te nemen.

De spionnen beloven het. Als er een rood koord uit het raam hangt wanneer het zover is, zal iedereen in haar huis gered worden. De mannen klimmen in het raamkozijn en pakken het touw vast dat Rachab uit het raam gehangen heeft. Stil laten ze zich langs het touw omlaag glijden en vluchten naar de bergen.

Rachab hangt een rood koord uit het venster. Nu weet ze zeker dat ze gered zal worden. Ze gelooft dat de God van de Israëlieten machtig is. Ze weet dat Hij dit land in hun handen zal geven.

### Gebed

'Heer, wilt U ons helpen om het goede te zien en doen net als Rachab. Help ons open te staan voor de mensen die wij ontmoeten, ook al verschillen zij van ons. Wilt u ons leren om naar anderen te kijken door Uw ogen?'

### Om over na te denken/praten

1. Waarom helpt Rachab de twee Israëlische spionnen?

---

2. Hoewel Rachab weinig weet over de God van Israël, blijkt haar geloof uit haar woorden én daden. Wat kun jij van Rachab leren?

---

---

3. Heb jij ook wel eens kracht en moed van God gekregen om iemand te helpen of om de juiste woorden op het juiste moment te zeggen? Of heb je dat wel eens van iemand anders gehoord?

---

---

4. Welke belofte heeft God voor Rachab?

---

---

### Samen zingen

- Ik wil jou van harte dienen (Opwekking 378) [https://youtu.be/zF6z6XD\\_cN4](https://youtu.be/zF6z6XD_cN4)
- Maak ons tot een stralend licht (Opwekking 346) [https://youtu.be/vUU\\_ai\\_nU30](https://youtu.be/vUU_ai_nU30)
- Laat zo je licht maar schijnen (Elly en Rikkert) <https://youtu.be/XsOoEBWjxs4>

### Puzzelen & kleuren

a = 1	i = 9	q = 17	y = 25
b = 2	j = 10	r = 18	z = 26
c = 3	k = 11	s = 19	
d = 4	l = 12	t = 20	
e = 5	m = 13	u = 21	
f = 6	n = 14	v = 22	
g = 7	o = 15	w = 23	
h = 8	p = 16	x = 24	



Kraak de code!

11-9-5-26-5-14      22-15-15-18

7-15-4    8-5-5-6-20    7-18-15-20-5

7-5-22-15-12-7-5-14    14-9-5-20

11-9-5-26-5-14    15-15-11



Wist je dat Jericho de oudste continue bewoonde stad ter wereld is?