

## Hand-out

# Rachab: Dienend getuige – komt op voor mensen

**Datum:** 29 januari 2023

**Bijbelgedeelten:** Jozua 2:1-24, Hebr. 11:31 & Jacobus 2:25-26

**Preek:** Ds. Hoolwerf

**Hand-out:** Jaap Haasnoot

---



### (A) Wie was Rachab?

Velen van ons zullen het verhaal over Rachab kennen. Ze woonde in Jericho en verbergt twee Israëlitische spionnen die door Jozua zijn gestuurd om de stad te verkennen. Ze helpt de mannen ontsnappen en krijgt de belofte mee dat zij en haar familie gespaard zullen worden bij de inname van Jericho. En zo gebeurt het (zie ook Jozua 6:17).

Er zitten natuurlijk wel **scherpe kantjes** aan dit verhaal die vragen oproepen. Eigenlijk verraadt ze haar eigen mensen, dat is toch niet echt iets om trots op te zijn? En daarnaast verkoopt ze haar lichaam aan vreemde mannen ('vonden ze onderdak bij een hoer, Rachab genaamd', Joz. 2:1). Hoe betrouwbaar is zo iemand nu echt?

Het verrassende is dat **haar geloof** in de God van Israel deze vragen overstemd in het verhaal. Ze zegt: 'Ik weet dat de HEER dit land aan jullie heeft gegeven. [...] De HEER, jullie God, is immers een God die macht heeft boven in de hemel en hierbeneden op aarde' (Joz. 2:9 & 11).

In de Joodse traditie wordt gezegd dat Rachab een groter geloof had dan Jethro (schoonvader van Mozes) en Naäman (de Syrische generaal). Ook zij waren 'vreemdelingen' die zich bekeerden tot de God van Israël, maar Rachabs belijdenis is heel bijzonder: 'Op aarde kun je nog wel zien dat er geen andere God is, maar om te belijden dat er maar één God in de hemel is, dat laat écht geloof zien', aldus de rabbijnen.

Rachab zal als prostituee **geen geweldige reputatie** hebben gehad in de stad. Dit verhaal laat ook zien dat Gods genade altijd groter is dan onze daden. Dat wat we verkeerd gedaan hebben, hoeft niet onze toekomst te bepalen. De *Africa Study Bible* legt het zo uit: 'Een spreekwoord uit Congo zegt (vertaald): *Een rivier is niet vervuild aan beide kanten*. Dat betekent: niemand is zó slecht dat hij of zij niet iets goeds kan doen voor een ander. Hoewel Rachab een prostituee was, had ze ervoor gekozen om God te vertrouwen, hielp ze het volk van God en werd ze daarom beloond voor haar geloof (Hebr. 11:31)'.

### (B) Wat kunnen we van dit verhaal in Jozua 2 leren?

(1) God werkt vaak **verrassend**! Hij gebruikt mensen die wij niet zien staan en die wij niet uit zouden kiezen. Bijvoorbeeld iemand in de gemeente die slordig gekleed gaat en niet altijd het christelijke jargon gebruikt. Maar het kan zomaar zijn dat juist die persoon een diep vertrouwen op God heeft en een voorbeeld voor ons is. Rachab is één van de 'voormoeders' van Jezus (Mattheüs 1:5). Wij zouden het niet bedacht hebben.

(2) Dit verhaal laat zien dat God **deze wereld en alle volken** op het oog heeft. Als vreemdeling mag Rachab bij Israëls God horen. In het Nieuwe Testament wordt dat nog veel duidelijker. Gods boodschap van redding is voor iedereen. Hoe laten wij aan anderen ('met een rood koord') zien dat we vertrouwen op Gods redding?

(3) Rachab neemt heel **veel risico's**, omdat ze ervan overtuigd is geraakt dat wat Israëls God doet, juist is. Durven wij keuzes te maken in het leven (juist vanwege ons geloof) waar andere mensen misschien veel vragen bij hebben?

### **(C) Gespreksvragen voor (bijbel-)kring**

**Lees:** Jozua 2:1-24 (Doe het eens een keer anders. Laat dit gedeelte door vier mensen lezen die elke een 'rol' op zich nemen: een verteller, de koning van Jericho, Rachab & 'de mannen'. Gemakkelijkst om hiervoor NBV te gebruiken).

1. **Startvraag** (in tweetallen): Wanneer heb jij iemand geholpen die in een moeilijke situatie zat? Hoe ging dat en waarom deed je dat?

### **Leesvragen**

2. Probeer je eens in twee verschillende personen te verplaatsen. Hoe zou je reageren als je dit verhaal over Rachab hoorde en je was (a) een inwoner van Jericho en (b) Jozua?

3. Noem één vraag die je hebt bij dit verhaal en praat daar met elkaar over door.

4. (a) Welke elementen zitten er in de 'geloofsbelijdenis' van Rachab (vs 9-11)? (b) Rachab heeft het over 'angst' voor God (vs 11, vergelijk vs 24). Hoe kijken wij naar zo'n woord als het gaat om geloof?

### **Verdiepingsvragen**

5. Rachab wordt door God ingeschakeld om Zijn doel te bereiken. (a) Welke andere voorbeelden ken je in de Bijbel van 'aparte mensen' die God inschakelt? (b) Ken je ook voorbeelden uit je eigen omgeving?

6. Welke kant van Rachab neem jij mee uit deze bijbelstudie (bijvoorbeeld: haar geloof, moed of tegendraadsheid) en wat ga je daar mee doen?

### **Gebed**

Wij bidden

dat onze *stemmen* woorden van troost zullen spreken,

dat onze *handen* er zullen zijn op het juiste moment,

dat onze *voeten* met liefde een extra mijl zullen gaan,

dat ons *leven* steeds weer dienstbaar zal zijn aan anderen;

dit alles willen we doen Heer, alleen voor U.

Amen