



*Dat wij
in alles toe zouden
groeien naar Hem
Die het Hoofd is,
namelijk Christus.*

Hoe verbind je 'Leven uit de Bron' met het woord 'Groeï vanuit dit Bijbelgedeelte'?

Kerntekst: 4:15

Groeien naar Christus toe...

- Wat heb je persoonlijk nodig om naar Christus toe te groeien?
- Wat hebben we als gemeente nodig om naar Christus toe te groeien?
- Is er het afgelopen jaar groei geweest? Waarin wel of niet? Waar meet je dat aan af?

Waterdruppels

💧 Met hoofdstuk 4 begint het tweede deel van de brief. De eerste drie hoofdstukken geven de rijkdom weer van de gemeente, haar verbondenheid met Christus, haar leven uit genade, haar eenheid in de Geest. De rijke zegeningen spoort de gelovigen aan tot een levenswandel in overeenstemming met hun hoge roeping. Je zou kort kunnen zeggen: Leer en leven horen bij elkaar. (vs 1)

💧 Indeling 4:1-16:
a) de eenheid van de gemeente (1-6)
b) de Gever van de gaven (7-10)
c) de inhoud van de gaven (11)
d) het doel van de gaven (12-16)

💧 Wandel... vs 1.
De gemeente hoeft niet te rennen, ze moet niet stil staan, maar: *wandelen*.

Wat roept dit woord bij ons op? Hoe vult Paulus dat in? (vgl 2:10)

💧 Om de eenheid van de Geest te bewaren moet de gemeente wandelen in nederigheid, in zachtmoedigheid, met geduld en door elkaar te verdragen in liefde. Hoe logisch klinkt dat!

Hebben we een voorbeeld uit onze eigen ervaring waarbij duidelijk is dat de eenheid verbroken is omdat er niet zo gewandeld werd? En is er een voorbeeld waarbij je juist ziet dat de eenheid bewaard is omdat er zo gewandeld werd?

- 💧 Drie tritsen rondom eenheid:
 - a) Bestaan van de gemeente: 1 lichaam, 1 Geest, 1 hoop
 - b) Ontstaan van de gemeente: 1 Heere, 1 geloof, 1 doop
 - c) Diepste bron van de gemeente: 1 God en Vader, boven allen, door allen en in allen.

- 💧 In het Sjema, de kernbelijdenis van Israël / het Joodse volk, staat het woord *Eén / Echad* (Deut 6:4, Mar 12:29) . Paulus werk dat uit in 7 *Echads*. Zeven is getal van de volheid.
 - Eén lichaam
 - Eén **Geest**
 - Eén hoop
 - Eén **Heere**
 - Eén geloof
 - Eén doop
 - Eén God en **Vader**

Wat kun je ontdekken in deze reeks? Er is verschil in eenheid en uniformiteit. Wat is de spanning hierin en waar herken je dat in de gemeente?

- 💧 In vs 7-10 laat Paulus de bron zien vanwaar de gaven komen, namelijk het verzoenend werk van Christus in zijn neerdalen en opvaren. In Psalm 68:19 wordt van God gezegd: Gij zijt opgevaren naar de hoge; Gij hebt gevangenen meegevoerd; Gij hebt gaven in ontvangst genomen onder de mensen.

Twee verklaringen voor dit verschil:

- *Nemen* betekent in de bijbel meestal *nemen om te geven*. De dichter bezingt de triomftocht van God, opgaande naar Sion na het verslaan van de vijanden van Israël. Hij heeft gevangenen buitgemaakt. En Zijn volk is er goed mee. Want uit wat hij verworven heeft, deelt hij uit aan Zijn volk.
- Paulus volgt hier de Targum (Arameese parafrase vertaling van het Tenach): ‘U, profeet Mozes, vaart op naar de hoge, u neemt de gevangenen gevangen, u onderwijst de woorden van de Thora/wet en geeft deze als gaven voor de mensenkinderen.’

In de joodse literatuur van die tijd werd Psalm 68 betrokken op Mozes die de berg Sinai opging om de wet te ontvangen. Mozes ontving de wet als gave om deze wet weer aan zijn volk uit te delen. Gij hebt gaven ontvangen voor de mensen; dat is de Thora, de wet, die als geschenk Israël om niet gegeven is. Dit wordt gevierd op het Wekenfeest/ Pinksterfeest! Naast Exodus 19 wordt dan ook Psalm 68 gelezen.

Wat betekent voor ons deze uitvoerige omschrijving van Paulus over waar onze gaven vandaan komen? Ga je daardoor anders met jou gaven om? En met die van de ander?

- 💧 In verlengde van de Targum, als Paulus die hier volgt, is het niet verwonderlijk dat er nu 5 gaven volgen, zoals Mozes de Vijf boeken van de Thora gegeven heeft. Het gaat hier om mensen die God representeren (apostelen), die spreken voor God (profeten), die verkondigen voor God (evangelisten), die zorgen voor de kudde van God (herders) en die de kudde van God onderwijzen (leraars). Zoals het lichaam 5 zintuigen heeft om haar bewust te zijn van haar bestaan, zo heeft het lichaam van Christus deze 5 gaven voor haar bestaan.

De opsomming van de gaven in vs 11 is niet uitputtend, maar hier bewust bij 5 gelaten. In andere brieven geeft Paulus verschillende opsommingen van gaven. Vergelijk Rom.12: 7, 8; 1Kor.12:28 vv. Gaven worden ingezet tot opbouw van de gemeente.

Welk ‘zintuig’ van het lichaam van Christus vertegenwoordig jij vooral? Hoe ontdekken wij welke gaven we hebben? Welke gaven heb jij? op welke wijze kunnen we onszelf en anderen helpen bij het ontdekken ervan?

💧 *om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon.*

De heiligen zijn de gelovigen. Dezen moeten geoefend worden in geloof. Geactiveerd worden. De leiders van de gemeente worden opgeroepen om de gelovigen te trainen, tot activiteit te brengen en aan het werk te zetten.

Tot werk van de bediening. Diakonia. Het is de taak van de heiligen, van ieder gemeentelid dat een levende band aan Christus kreeg, om diaken te zijn, om de ander priesterlijk te dienen.

Hoe ben jij diaken in je omgeving? Wordt je daar voldoende voor toegerust binnen de gemeente? Wat kunnen we doen om zoveel mogelijk gemeenteleden actief in te schakelen? Waarin zou nog betere toerusting kunnen worden geven?

💧 *Opdat we geen jonge kinderen meer zouden zijn... 14*

Wat is kenmerkend voor jonge kinderen? Pas dat eens toe op je geestelijk leven. In hoeverre zijn we als Arkgemeente nog jonge kinderen?

💧 *Door ons in liefde aan de waarheid te houden... vers 15*

De kracht van de waarheid.

*De liefde is geduldig,
zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid,
maar verheugt zich over de waarheid,*

De Gemeente kent de kracht van de waarheid, Het vermogen om te laten zien wie je echt bent, met al je gebreken, zonder angst afgewezen of verlaten te worden.

De kracht van de liefde:

*De liefde bedekt alle dingen,
zij gelooft alle dingen,
zij hoopt alle dingen,
zij verdraagt alle dingen.*

Waarheid zonder liefde is een voortdurend gevecht. Liefde zonder waarheid is oppervlakkig en nietszeggend.

Hoe houd je binnen de gemeente de balans tussen liefde en waarheid?

Waar de kracht van Gods genade werkzaam is in de gemeente daar komt oneindig veel ruimte voor elkaar om de kracht van de waarheid en van de liefde te laten groeien. Denk je niet?

💧 *Vers 16: Door elke band die ondersteuning geeft HSV, gewrichtsbanden NBV*

In de medische terminologie heeft het de betekenis van een spier of pees.

Er zijn in het lichaam van Christus allerlei pezen.

De plaats van de ambtsdragers in de kerk is te vergelijken met de plaats van de **pezen** in een lichaam.

De functie daarvan is naar oude opvattingen tweeërlei.

Allereerst dienen ze om in het lichaam verbindingen te leggen en de boel bij elkaar te houden.

Wij zijn zo slecht en zondig en gebrekkig dat Jezus voor ons moest sterven.

Maar wij zijn zo geliefd en gewaardeerd dat Hij graag voor ons wilde sterven.

Tim Keller

Daardoor wordt aan het lichaam vastigheid gegeven. Een lichaam zonder pezen zou uiteenvallen en is dus ondenkbaar.

Naar oude opvattingen is de functie van de pezen in een lichaam ook die van de voedselvoorziening.

De pezen werden ook beschouwd als de kanalen die het lichaam tot in de verste uithoeken het voedsel toevoeren. Het spreekt van voedselvoorziening die voor het lichaam nodig is om te kunnen functioneren en om te kunnen groeien.

Hiertoe zijn de ambtsdragers gegeven.

Ze hebben niet alleen een coördinerende functie, maar vooral een stimulerende functie met betrekking tot de dienst van de andere gelovigen.

Herken je deze twee functies in de praktijk van vandaag binnen de gemeente?

- 💧 Zo verkrijgt het lichaam zijn groei... vs 16
'Ik geloof wel, maar daarvoor heb ik de kerk niet nodig'.

Wat zou Paulus' antwoord zijn op deze uitspraak?

*De liefde is de
samenvatting
van alle dienst in
de gemeente.*