

Leven uit de Bron – zondag 7 november 2021

Schriftlezing: Efeziërs 2: 1-10  
Bronwoord: *Rijkdom*

LEVEN  
uit  de  
BRON



**Vul de ontbrekende woorden in (Efeze 2: 4-5)**  
 “Maar God, die rijk is in ..... heeft ons door Zijn grote ..... waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de ..... met Christus ..... gemaakt. Uit ..... bent u zalig geworden.

Wat betekent de laatste zin?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

In vers 7 schrijft Paulus over de allesovertreffende rijkdom van Gods genade. Wat bedoelt Paulus hiermee?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Zoek de woorden in de woordzoeker en ontdek wat Hij geeft.

geduld	vergeving	overwinning	troost
geluk	vreugde	aanvaarding	zegen
goedheid	vrede	eeuwigheid	leiding
genezing	vrijheid	nieuw hart	gaven
genade	wijsheid	raad	kracht
rust	rust	hulp	leven
		hoop	
		liefde	

Het kostte Jezus alles om jou zo rijk te zegenen.  
Heb je dat verdiend? Nee, het is:

.....  
schrijf hier de letters die overblijven

www.bijbelidee.nl



Meer zijn geweldige genade bent u gered

Welke keuze maak jij?  
Je geld of het Leven?  
Wat is échte rijkdom?

Rebus



**Oplossing:**  
\_\_\_\_\_

- Om thuis over door te praten**
- Wat vond je mooi tijdens de dienst?
  - Wat vond je moeilijk of begreep je niet?
  - Zou je voor iets dat je gehoord hebt in de dienst willen bidden?
  - Samen zingen of luisteren op Youtube: Jezus liefde voor mij (Sela), Opwekking 428 (Genade zo oneindig groot / Amazing grace), Opwekking 544 (Meer dan rijkdom), Opwekking 688 (Genade zo groot), Psalm 103.