

## Hand-out

Bronwoord: Vrede

Datum: 9 januari 2022  
Preek: Ds Hoolwerf  
Hand-out: Jaap Haasnoot

---



Lees: Efeze 2:11-22

### Vooraf

1. Denk eens aan een concrete situatie die voor jou 'vredig' is. Beschrijf die situatie en benoem eens wat die situatie vredig maakt.

### Leesvragen

2. Het perspectief voor de heidenen, zonder Christus, was niet best volgens vers 12. Wat zegt Paulus over hun situatie?

3. Christus heeft daar verandering in gebracht: Hij is onze vrede! (vers 14, vergelijk Jesaja 9:6). Vrede in de Bijbel is 'het leven in goede verhoudingen' (zie ook kader). Welke positieve woorden horen daarbij en hoe heeft Christus de verhouding tussen mensen en met God weer hersteld (zie de verzen 13-18)?

*[Je kunt de antwoorden op vraag 2 en 3 naast elkaar zetten in 2 kolommen: aan de ene kant zoals het was en aan de andere kant zoals het in Christus geworden is]*

4. Het resultaat wordt voorgesteld als een tempel van de Heilige Geest (verzen 19-22). Wat zijn de kenmerken van dit gebouw (deze tempel)?

### Gespreksvragen

5. De vrede die Christus brengt heeft als uitwerking dat allerlei scheidslijnen tussen mensen wegvallen, omdat Hij het belangrijkste wordt in ons leven. Wat zien we daar concreet van in onze gemeente? Wat kunnen wij doen om die eenheid te bevorderen?

6. Je hoort nogal eens in kerkelijke kring: 'Laten we dit-of-dat maar niet doen om zo de onderlinge vrede te bewaren'. Hoe zou de apostel Paulus op deze uitspraak reageren (vanuit dit gedeelte)?

7. 'Als kerken onderling niet samen optrekken, dan verliest de kerk als geheel haar getuigenis in de samenleving'. Wat vind je van deze uitspraak en waar liggen kansen om samen op te trekken?

#### Het woord 'vrede' in de Bijbel

Vrede (Oude testament: shalom) heeft in de Bijbel alles te maken met **het leven in goede verhoudingen**. Bij ons is vrede al heel snel: de afwezigheid van oorlog of conflict. Het belangrijkste in de Bijbel is **de goede verhouding met God**. Door de zonde is die verhouding verstoord. Vrede is: het herstel van de verhouding met God. Onlosmakelijk daarmee verbonden is **de goede verhouding tot andere mensen** (Rom. 12:18). In de derde plaats moet **de verhouding waarin we tot onszelf staan** goed zijn (Rom. 15:13). Het is vrede als we met onszelf in harmonie leven. Het bijbelse woord vrede past misschien het beste bij ons woord 'welzijn'.

In de Bijbel gaat vrede over 'goed zijn' (met God) voorop. Dan volgt 'goed doen' (voor anderen) en tenslotte gaat het om het 'goed hebben' (met jezelf). In deze volgorde!

[Uit: J.P. Versteeg, *Bijbelwoorden op de man af*, 1982]