

HAND-OUT 3 Leven uit de Bron

Gebruik deze Hand-out in combinatie met de algemene hand-out voor een kringavond.



Bronwoord: RIJKDOM van GENADE

Efeze 2:1-10 (3:1-13)

Hoe verbind je 'Leven uit de Bron' met het woord 'Rijkdom' vanuit dit Bijbelgedeelte?

opdat Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

Kerntekst: EFEZE 2:7

De allesovertreffende rijkdom van Zijn genade ...

- Waaruit blijkt in jouw leven de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade?
- Is leven uit genade makkelijk of moeilijk voor jou?
- Durf je vast te geloven dat God onvoorwaardelijk van je houdt en jij in Gods ogen goed genoeg bent? Waarom wel of waarom niet?

Elk levensverhaal van een mens is een verhaal van genade. Deel met je buurman/vrouw twee momenten uit je leven waaruit genade blijkt. Vertel in de grote groep een van die genademomenten die je van de ander hebt gehoord.

Waterdruppels

- Paulus heeft zijn brief nauwkeurig opgezet. De eerste drie hoofdstukken brengen de sociale en de kosmische betekenis van het evangelie, het goede nieuws van Jezus, in kaart. de hoofdstukken 4 tot en met 6 laten zien wat de betekenis ervan is voor het praktische leven van de kerk. De eerste drie hoofdstukken hebben de structuur van een chiasme ofwel kruisstelling. Dit Chiasme ziet er in schema als volgt uit:

A	Doxologie, gezegend zij de God en Vader (1:3-14)
B	Gebed om wijsheid en kracht (1:15-23)
C	Heiden en Joden (U en wij) opgewekt tot leven (2:1-10)
D	De Messias is onze Vrede (2:11-22)
C1	Heidenen en Joden verzoend in de Messias 3:1-13)
B1	Het gebed om wijsheid en kracht vervolgd (3:14-19)
C1	Doxologie, Hem zij de heerlijkheid (3:20-21)

Wat is de verbinding tussen C en C1?

Ga eens na welke betekenissen het woordje genade heeft in de verschillende teksten.

Probeer met elkaar onder woorden te brengen wat nu 'het geheimenis' is waar Paulus in deze brief steeds over spreekt. Hoe verhoudt zich vandaag die relatie in de kerk tussen de gelovigen uit de Joden en de gelovigen uit de volkerenwereld?

- Paulus heeft het aan het begin over wandelen (vers 1) en aan het eind over wandelen (vers 10). Beschrijf wat hier tegenover elkaar wordt gezet. Wat roept het woord wandelen bij je op in deze twee verschillende contexten?
- Paulus vertelt van eertijds (2:1-3). In hoeverre is het van belang om herinnert te worden aan hoe het vroeger was met je? Wanneer kan deze aandacht voor eertijds scheef gaan groeien en negatief werken? Wat zou de reden kunnen zijn dat in vers 1 de vertalers een tussenzin (schuingedrukt) plaatsen? Paulus zegt dit eigenlijk pas in vers 5/6, waarom zou hij dat gedaan hebben? Welke keuze zou jij maken als vertaler, het er tussen zetten of weglaten? Waarom?
- In vers 6 in de HSV wordt twee keer **met Hem** gezegd, waarbij *Hem* is toegevoegd. Je zou dit ook kunnen vertalen als: Hij heeft ons **samen met elkaar** (Jood en heiden) in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Paulus legt de nadruk op dat met elkaar, samen. De brief is niet in eerste instantie gericht op je persoonlijk geloofsleven, maar op de gemeenschap van gelovigen.

BLIJF NIET STEKEN IN JE MISLUKKINGEN.

LAAT DIE DIEPE, ONGRIJPBARE GEVOELENS VAN
TEKORTSCHIETEN EN VAN SCHULD, MEE
GEKRUISIGDEN AAN HET KRUIS VAN JEZUS.

EN WEET IN HET DIEPST VAN JE ZIEL DAT JE DEEL MAG
HEBBEN AAN HET NIEUWE LEVENSRUIMTE DIE GOD
MAAKT VOOR JOU.

Anselm Grün

Vers 5, 7 '**met** Christus levend gemaakt en **in** Christus gezet in de hemelse gewesten.'

Het geloof mag de dood als een gepasseerd stadium beleven. Het weet zich ook overgeplaatst naar de hemel. In Christus mag het zich geborgen en hoog opgeborgen weten, boven alles uitgetild. De gelovige hoeft van dit aardse bestaan niet meer te halen wat ervan te halen is. Het zwaartepunt van zijn leven ligt elders. Zijn plaats is boven, bij de levende en hemelse Christus.

Wat betekent die uitdrukking voor jou dat de gelovige in de hemelse gewesten is gezet in Christus Jezus?

Uit genade alleen

Wat roept dit woord van genade op in een samenleving van prestatie, beloning en afrekening? Op wat voor wijze is genade helend en genezend voor de mens van vandaag?

- Godsdienstsocioloog Erik Sengers zegt: '**Kerken moeten zich weer zelfbewuster opstellen op de markt van religie en spiritualiteit en zich helder en eenduidig concentreren op de kern van hun identiteit, dat is: op genade.**'

Ben je het hiermee eens? Hoe ziet een kerk eruit die als identiteit Genade heeft? Waarin komt dat concreet tot uiting in de Arkgemeente?

- Juist in dit gedeelte vol van Genade heeft Paulus het hier over goede werken (2:10). Hoe verhouden die zich tot elkaar in de tekst? En hoe krijgt dat gestalte in jouw leven?
- De Engelse taal kent twee woorden voor genade: mercy en grace. De straf die je verdient krijg je niet (dat is mercy), maar je krijgt wel al Gods zegeningen die je niet verdient (grace). Genade ontvang je niet uit goede werken, maar door geloof. Geloof is dank je wel zeggen (Merci) en het aan pakken. Deel met elkaar een Merci Chocolaatje!

