

(Huis)Bijbelkring

Algemene Handreiking:



Onderstaande handreiking is een suggestie voor hoe de avond/dagdeel ingevuld kan worden. Wees creatief en geef ook ruimte aan ontmoeting, aanbidding en gebed. Doe wat bij de groep past. Er zijn 7 toerustingsdiensten, bij elke dienst komt er een Hand-out. Willen jullie een boekje gebruiken dan is het boekje *Efeze* uit de *Bijbelstudieserie* van ds A.H.Driest aan te raden. Ik wens jullie veel goede en verfrissende momenten toe bij de Bron en dat het tot zegen en opbouw van de (Ark)gemeente zal zijn: Groeien naar Jezus toe! (Efeze 4:16)!
ds Davy Hoolwerf

1. Deel eerst met elkaar of er iets is dat je op dit moment bezighoudt. Persoonlijk of in de gemeente.
2. Zing een paar psalmen /liederen die passen bij het thema
3. Openingsgebed voor de avond
4. Bespreek kort de laatste pre(e)k(en) over 'Leven uit de Bron' als dat van toepassing is. Wat sprak je aan? Waar bleef je haken? Welke vraag riep het op? Wat heb je (praktisch) met de boodschap gedaan? Was de kerkdienst een Godsontmoeting?
5. Lees het Bijbelgedeelte hardop voor en wees even 3 minuten stil. Deel met elkaar wat je zo in ie stilte hebt overdacht.
6. Bespreek wat dit Bijbelgedeelte met je doet, welk gevoel het oproept, welke vragen er boven komen, welke boodschap je er voor jezelf en voor de gemeente uithaalt.
7. Neem de Hand-out met elkaar door. Eventueel verder informatie uit een boekje of inleiding. Bespreek eigen "vondsten" uit de eventuele voorbereiding thuis en sluit af met de vragen:
 - Was dit verhelderend?
 - Was er iets nieuws in voor je?
 - Blijven er vragen over?
8. Afsluiting: Wat heb je deze avond geleerd, wat neem je mee, heeft je geraakt?
9. Zing een lied/psalm
10. Benoem een paar (persoonlijke) gebedspunten/dankpunten. Bid en dank met elkaar. Mooist om in groepsgebed dit te doen waarbij ieder vrij is wel of niet hardop iets in gebed neer te leggen. Sluit af met gezamenlijk het Onze Vader te bidden.

Vragen, suggesties, bijzonderheden, (kritische) opmerkingen en/of mooie momenten kunnen gemaïld worden naar d.hoolwerf@kpnmail.nl. Ik hoor graag hoe het gaat op de kringen! Dit kan ik ook weer gebruiken voor de preken die nog komen.