



TIJD VOOR GOD?!

Dit seizoen is het thema:
Tijd voor God?!
Welke vraag komt bij jou op als je
over het thema nadenkt?
Praat hier met elkaar over!

Toen God de wereld maakte,
heeft Hij ook de tijd geschapen:
seconden, minuten, uren, dagen,
jaren. Reken eens uit hoe oud je
bent in dagen. En in uren?

God wil dat wij écht gelukkig zijn en
Hij helpt ons om ons leven op Hem
te richten. In de Bijbel lees je
hierover o.a. in Exodus 20 en
Deuteronomium 5. Wat vind je hier?

In Efeze 5 spreekt Paulus ook
over tijd. Hij bedoelt tijd met een
doel, een bestemming. "Gebruik
je dagen goed, richt je op God."
Hoe kun jij dit doen, bijv. deze
week op school?

Paulus zegt:



Oplossing:

Om thuis over door te praten

- Wat vond je mooi tijdens de dienst?
- Wat vond je moeilijk of begreep je niet?
- Zou je voor iets dat je gehoord hebt in de dienst willen bidden?
- Samen zingen of luisteren op Youtube: Opwekking 244, Wat hou ik van uw huis (Psalmen voor nu), Opwekking 462 en Opwekking 539

Zet de woorden uit het hokje op de goed plek in het lied. Tip: veel woorden rijmen.

vier-Zes-tien-Tien
God-God-Heer-Heer
mij-jou-elkaar-and'ren
niet-dun-zwart-leeft



Ken je Gods gebod, woorden een tot _____?
God laat zo Zijn wil voor heel ons leven zien!
Al die woorden zijn er, ook voor jou en _____.
Leven zoals God wil, dat maakt je vrij!

Een, dat is de Heer, niemand is als _____.
In zijn Vaderhand ligt heel ons levenslot.
Twee: maak dan geen beelden, Hij is altijd meer.
Dien geen and're goden, dan God de _____.

Drie, dat is de naam van de hoge _____.
Hij vraagt ook aan jou, dat jij niet met Hem spot.

_____, dat is de rustdag, dag van onze _____.
Elke dag een feestdag, vandaag ook weer.

Vijfde woord van God: blijf je ouders trouw.
Denk aan wat ze deden in hun zorg voor _____.
_____: je moet niet haten, dat brengt veel verdriet.
Schelden, slaan en schoppen, dat helpt je _____.

Zeven is Gods woord, ja probeer het maar:
dwars door dik en ____ toch trouw zijn aan _____.
Acht: je mag niet stelen, wat van _____ is.
Als je toch iets meepikt, dan gaat het mis.

Negen: spreek geen kwaad en maak niemand _____.
zeg alleen de waarheid, houd een zuiver hart.
_____: wees niet jaloers op wat een ander heeft.
Je wordt zielsgelukkig als jij zo _____!