

TIJD VOOR GOD?!



In Deuteronomium 8 (vanaf vers 7) lezen we een waarschuwing. Welke?

Als alles goed gaat in ons leven, denken we misschien wel dat we God minder nodig hebben. Hoe komt dat, denk je?

Hoe vaak dank je God voor alles wat Hij je geeft? Hoeveel tijd besteed je daaraan? Vind je het moeilijk om daar tijd voor vrij te maken? Waarom?

Als God je zegent met rijkdom, roept Hij ons ook op om met anderen te delen die minder hebben dan wij. Hoe kun je dit doen?

Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 5:

d+  -er	 m=g -n	 -sp	a+  f=l	 -z r=n	 w=d
 -v	 -ur	 u=w	 -m a=v	 h=g -e	 -w -j
ch+  -a -l	+  b=t	je+  m=z -i	v+ 	 -pl -s	

Oplossing:

Voor thuis:

- Wat vond je mooi tijdens de dienst?
- Wat vond je moeilijk of begreep je niet?
- Zou je voor iets dat je gehoord hebt in de dienst willen bidden?
- Samen zingen of luisteren op Youtube: Opwekking voor kids 213, Voor alles is een tijd (Lev), Mijn toevlucht-Psalm 91 (Sela)
- Opdracht: Schrijf elke dag drie dingen op waarmee God je gezegend heeft en waarvoor je Hem wilt danken en hang dit op een plekje waar jij (en de rest van de familie) het goed kunnen zien. Wauw, wat ben je rijk!

Lees het verhaaltje.

Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op:

Het volk moet precies volgens Gods **regels** leven.
Ze moeten leren om God op **Gods manier** te dienen en niet op hun eigen manier.

God geeft regels over:

6 soorten **offers**

priesters

feestdagen

rein en onrein eten

rechtspraak

hoe een **heilig volk** te blijven en **anders** te zijn dan de omringende volken

zorg voor **armen** en **vreemden**



Bij **gehoorzaamheid** zal het volk **welvaart** hebben en **onoverwinnelijk** zijn.

Bij **ongehoorzaamheid** krijgen ze **straf** en gebeuren er vreselijke dingen.

Als ze dan nog niet luisteren komen er nog ergere straffen

Als ze hun **schuld belijden** zal God denken aan het **verbond**.

r	e	i	n	a	m	n	e	k	l	o	v	n	i	e	r	j
w	e	l	v	a	a	r	t	v	o	l	k	e	m	t	o	e
n	e	d	m	e	e	r	v	d	l	u	h	c	s	e	t	g
d	i	e	h	m	a	a	z	r	o	o	h	e	g	n	o	o
k	j	i	l	e	n	n	i	w	r	e	v	o	n	o	d	o
g	e	h	o	o	r	z	a	a	m	h	e	i	d	p	z	y
b	e	l	i	j	d	e	n	v	e	r	b	o	n	d	n	m
o	f	f	e	r	s	f	e	e	s	t	d	a	g	e	n	a
n	e	m	r	a	k	a	a	r	p	s	t	h	c	e	r	n
i	e	s	r	e	t	s	e	i	r	p	s	t	r	a	f	r
s	l	e	g	e	r	o	n	r	e	i	n	g	o	d	s	d
a	n	d	e	r	s	i	e	n	e	h	e	i	l	i	g	n



Er blijven nog letters over.

Maak daar een zin van: _____

