

## De Ark Ede

Toerusting in het seizoen 2020-2021

Zondag 1 november

Thema: Tijdsbesteding



Deuteronomium 8: 7-14 + 17-19

In dit gedeelte spreekt Mozes, als spreekbuis van de Here God, tot het volk. Mozes schetst de welvaart die het volk ten deel zal vallen. Hij doet liefst drie keer een appèl (en elders in Deut. nog weer): vergeet de Here jullie God niet! Vergeet Hem niet!

Het zou later toch gebeuren. Wat een tragiek. *Kennen wij zelf iets van die tragiek?*

Eerder, in Deut. 6, werd Israël opgeroepen om God lief te hebben met alles wat in hen is. Dit gebod, aangevuld met liefde tot de naaste uit Lev. 19, wordt door Jezus 'voortgezet' en volkomen centraal gesteld in Zijn discussies met de geestelijken (Mc 12:28-34). Wat voor 'liefhebben' is dat, in dat gebod? *Wat zou u/jij zeggen op de vraag: Wat is liefde?* Het gaat om een totaliteit van liefhebben met meerdere facetten. In het kader van deze dienst wordt het kern-element bij uitstek van die liefde in de spot-light gezet: het liefhebben als een keuze vanuit het hart om de aandacht op de a(A)nder te richten. Het is een gevende liefde, gericht op de ander. Dat is anders dan het liefhebben op gevoelsgebied, dat is meer een liefde gericht op zichzelf. In onze tijd is liefde vooral die 2<sup>e</sup> soort liefde. Maar het is goed elkaar voor te houden in de gemeente, dat de liefde van God voor ons en de wederliefde die Hij vraagt, een gevende liefde is, gericht op het welzijn van de ander.

Deze twee Bijbelgedeelten gecombineerd, levert de combinatie op van 'God niet vergeten' door je aandacht positief op God te richten.

In de dienst wordt de parallel gebruikt, van de duivel die zijn demonen instrueert om de christenen bij God weg te houden door ze heel druk te maken met 1001 en welvaartzaken. Deze welvaartzaken vormen een reële anti-kracht tegenover God, die misschien idd door de duivel gebruikt wordt.

Het valt ons niet mee om echt rustig voor God te gaan zitten. Dus niet even bidden en even Bijbellezen, bijna gedachteloos misschien. Maar dat we echt tijd en aandacht geven aan de Here God, dat lukt velen maar weinig. Er is zoveel wat 'moet', er is zoveel wat leuker is dan Bijbellezen en bidden, de concurrentie is enorm. En helaas wint de concurrentie al te vaak. Er is een verband met de miljoenen in ons land die de kerk verlaten hebben, tot op zekere hoogte God vergeten hebben. We worden dus met klem gewaarschuwd: vergeet de Here God niet, heb Hem lief, d.w.z.: geef Hem echt aandacht.

Hoe dat moet is nog wel een dingetje. Immers, zoveel dingen 'moeten' echt. En zo vaak ontbreekt het aan (overgebleven) energie en lust om met de Here God en Zijn zaken bezig te zijn. Zelfs als je heel druk bent voor de kerk, kan het nog zo zijn dat je heel moeilijk komt tot echte tijd voor God. *Hoe spring je uit deze vicieuze cirkel?*

Als je gereserveerd denkt over de vraag of het wel zo nodig is, overweeg dan ook het volgende. Een gelovige, een christen is van de Heer (zondag 1). Als je leven van de Heer is, dan kun je niet 'voor jezelf leven'. Het is een evaluatiepunt met die Heer: Heer, hoe wilt U dat ik mijn tijd besteed?

Het antwoord op deze vraag zal per situatie, per persoon verschillend zijn. Dat is de hamvraag in deze handout: *welke verandering van tijdsbesteding, in het licht van je liefde tot de Heer (Jezus, de Vader), zou in jouw/uw leven aan de orde zijn? En praktisch, hoe kom je tot een verandering?*

Een tip is wellicht om je eraan te wennen om je bij keuzes steeds af te vragen: *kom ik hiermee dichter bij de Here of niet? (of kom ik hiermee verder van Hem af)? Probeer nu deze tip hardop denkend uit, bij een of twee situaties waar je zelf mee te maken hebt.*

dsAAvKampen/1nov2020