

De Ark Ede

Toerusting in het seizoen 2020 - 2021

Aantekeningen bij de toerustingsdienst op
zondag 27 september 2020



TIJD VOOR
GOD?!

Tijd in bijbels perspectief

Komend seizoen is ons jaarthema: Tijd voor God?! Met dit thema willen we elkaar toerusten en vormen op onze weg met God. We willen samen de weg gaan naar de rust die te vinden is in God. De Bijbel is een geweldig medicijn tegen gevoelens van onrust. Vandaag de eerste dienst in dit kader: Tijd in bijbels perspectief. We lezen uit Prediker 3 waar wordt gezegd dat er voor alles een tijd is en uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 5, waar de apostel ons oproept om onze tijd goed te besteden. Het thema vandaag: Koop je tijd uit.

Koop je tijd uit

De Bijbel gebruikt voor 'tijd' twee woorden. Het eerste is 'chronos'. 'Chronos' is de tijd die we meten, onze agenda. Het tweede is 'kairos'. Bij 'kairos' gaat niet over de hoeveelheid tijd, maar over de kwaliteit ervan. 'Kairos' is tijd met een bestemming, met een bedoeling. Volgens Prediker is er voor alles een tijd. Leer daar goed mee om te gaan, bedoelt hij. Dat houdt Paulus ons ook voor. Paulus schrijft in Efeziërs 5: *Gebruik uw dagen goed*. Je kunt ook vertalen: *buit de tijd uit*. Wees bezig met de juiste dingen. We leren van Jezus. Aan het eind van zijn leven zegt Hij: *Vader, ik heb het werk volbracht dat U mij gegeven hebt om te doen*. Jezus buit de tijd uit. Hij houdt zich bezig met de juiste dingen. Er zit een zekere balans in zijn leven. Hij heeft maar beperkte tijd, drie jaar. In die tijd gaat Hij niet ten onder aan gejaagdheid. Hij neemt wekelijks een dag rust. Hij concentreert zich op iedere situatie die op zijn weg komt. Maar Hij doet niet alles en is niet overal. Het geheim van deze balans, van deze wijsheid in Jezus leven zit hem in de binnenkant van zijn leven. Hij heeft een verborgen omgang met God. Zo leert Hij onderscheiden waar het op aankomt. In de gemeente van Efeze gaat het mis. Bij Paulus is er bezorgdheid over het in beslag genomen worden door alles waar de dagen vol van zijn. Hij spoort aan de tijd uit te buiten, juist omdat we in een slechte tijd leven (vs 16b). Dat is lastig, maar wel nodig, anders groei je weg van God. Met als gevolg een leven dat steeds minder inhoud heeft, dat onvruchtbaar is. Daarom Paulus' hartenkreet: *Ontwaak uit uw slaap*. Een woord gericht tot gelovigen. Je kunt blijkbaar gelovig zijn en toch niet wakker zijn. Wakker zijn: radicale en consequente gerichtheid op Christus. Wie wakker is, krijgt zicht op wat Christus voor ons heeft gedaan. Dat wetend hoef je niet te hollen, te draven. Want je weet dat het beslissende, het wezenlijke is je in Christus uit genade geschonken. Dat geeft rust. Laat God zijn klok met die van jou gelijk zetten!

Gespreksvragen

- 1 Is het herkenbaar: je tijd benutten als Mary of als Amy?
- 2 Kun jij ermee omgaan dat er voor alles een tijd is (Prediker 3)?
- 3 Hoe besteed jij je tijd? Buit jij die uit? Hoe dan? Is dat in coronatijd veranderd? Zo ja, hoe?
- 4 Wat heeft Jezus' omgaan met de tijd jou te zeggen?
- 5 Zie je met Paulus dat je van God wegglijdt als je de tijd niet uitbuit?
- 6 'Ontwaak uit uw slaap'. Is die oproep ook nodig voor jou?
- 7 Welke invloed heeft Jezus' komst op jouw leven? Geeft dat je rust?
- 8 Laat God Zijn klok met die van jou gelijk zetten! Ben je zover?